

Πολύ καλημέρα σας από την παιδαγωγική κοινότητα του Μικρού Ντουινιά!

Με αυτό το γράμμα θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας κάποιες στιγμές και εμπειρίες που συλλέξαμε όλες μαζί στην πράσινη γωνιά ενός ανοιχτού προσφυγικού καμπ λίγο έξω από τη Μυτιλήνη. Θέλετε να μάθετε τι κάναμε στο Μικρό Ντουινιά τους τρεις τελευταίους μήνες;

Βραχήκαμε

Η βροχή στο ΜΝ, αλλά και σε όλη τη Λέσβο, έπεσε με το τουλούμι. Διασχίσαμε ποτάμια που φούσκωσαν και καταλάβαμε γιατί σιγά σιγά στέρεψαν. Ψαρέψαμε φανταστικά ψάρια σε λίμνες που γέμισαν βρόχινο νερό – δε μας έλειψαν όταν στέγνωσαν, καθώς άφησαν πίσω τους λαχταριστές λακκούβες με λάσπη. Λερωθήκαμε και βραχήκαμε, πέσαμε και ξανασηκωθήκαμε. Οι παιδαγωγοί καταλάβαμε την αξία του ντυσίματος που επιτρέπει την προσαρμογή στις καιρικές συνθήκες, αλλά και όσο το δυνατόν περισσότερη άνεση στην κίνηση. Για άλλη μια φορά, νιώσαμε τη σύνδεση των παιδιών με τη φύση: έχοντας ανά πάσα στιγμή την επιλογή να βρίσκονται μέσα ή έξω, το έξω κυριαρχεί ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.





Παίζαμε

Μέσα, δίπλα στη φωτιά που ανάβουμε καθημερινά, την προσοχή κέρδισαν τους τελευταίους μήνες τα επιτραπέζια και το κουκλοθέατρο. Έξω, τα ομαδικά παιχνίδια - κλασικά, αυθόρμητα ή εμπνευσμένα από την παιδαγωγική του δάσους - έφεραν κοντά παιδιά που μιλούν διαφορετικές γλώσσες. Το ελεύθερο παιχνίδι παραμένει κεντρικό στοιχείο της μέρας και της παιδαγωγικής μας, γι' αυτό η παιδαγωγική μας ομάδα εμβαθύνει αυτό τον καιρό στη σχετική θεωρία.



Παρατηρήσαμε και καμουφλαριστήκαμε

Βιώσαμε τις αλλαγές που έφερε η άνοιξη στα δέντρα και τα λουλούδια, θαυμάσαμε τα παιχνίδια του φωτός μέσα κι έξω από το γιουρτ, παρατηρήσαμε σκουλήκια, σαλιγκάρια, μυρμήγκια, ακρίδες και πολλά άλλα πλάσματα.



Μαστορέψαμε και φυτέψαμε

Καρφώσαμε και μαστορέψαμε, χτίσαμε σπιτάκια από σπασμένα κλαδιά, πειραματιστήκαμε με το δίσκο βαρύτητας, φτιάξαμε τα γράμματα του αλφάβητου από διάφορα υλικά, ζωγραφίσαμε. Σε μια όμορφη γιορτή της Αλληλεγγύης Λέσβου, φυτέψαμε δέντρα όλες μαζί.



Αναλάβαμε

Τα δέντρα αυτά τα ποτίζουμε κάθε μέρα. Επίσης καθημερινά, ταΐζουμε το σκυλί που μας κάνει παρέα και μαζεύουμε σκουπίδια από το δάσος φορώντας γάντια. Ετοιμάζουμε το δεκατιανό, πλένουμε τα πιάτα, τροφοδοτούμε το κομπόστ μας. Αν και προαιρετικές, όπως όλες οι δραστηριότητές μας, οι εργασίες αυτές είναι ενταγμένες στην καθημερινότητά μας. Σχεδόν πάντα βρίσκονται παιδιά με όρεξη να τις υλοποιήσουν. Ευχαριστούμε τους γονείς του καμπ για τα συχνά και πλούσια κέρασματά τους.



Συντονιστήκαμε



Ένα χρόνο πριν, κατασκευάσαμε με τα παιδιά ξύλινες φωλιές πουλιών που τοποθετήθηκαν σε κοντινά μας δέντρα. Η ώρα ήρθε με τον ερχομό της άνοιξης: παπαδίτσες μπαιοβγαίνουν και μας επιτρέπουν να τις κοιτάμε, ενώ λίγο παραπάνω, κίσσες χτίζουν τη φωλιά τους. Όταν τις αντιλαμβανόμαστε, ειδοποιούμε η μία τον άλλο ψιθυριστά.

Αποχαιρετήσαμε και υποδεχτήκαμε

Αποχαιρετήσαμε πέντε παιδιά της ομάδας μας, που διαδοχικά έφυγαν από τη Λέσβο για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή σε Κρήτη, Αθήνα, Γιάννενα, Καβάλα. Υποδεχτήκαμε νέα μέλη. Μέσα σε όλα αυτά, μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε, να εκφράζουμε και να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας, αλλά και να καλλιεργούμε λίγο λίγο την ενσυναίσθησή μας.

Εμπλουτιστήκαμε

Από τα μέσα του Μάρτη και για τρεις μήνες, μέλος της παιδαγωγικής μας ομάδας είναι ο 16χρονος Κεν από το σχολείο Evangelische Schule Zentrum του Βερολίνου. Ο Κεν διέλυσε αμέσως οποιαδήποτε προκατάληψη μπορεί να έχει κανείς απέναντι σε ένα 16χρονο συνεργάτη, βοηθώντας μας στην πράξη να πάμε ένα βήμα πιο κοντά στη διαηλικιακή και μη ενηλικιστική προσέγγιση που ασπάζόμαστε. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς για τη στάση του, τη συμβολή και τις χρήσιμες συμβουλές του!

Μεταμορφωθήκαμε και χορέψαμε

Ξέρετε ότι οι πιο απλές και φιλικές μπογιές προσώπου φτιάχνονται από καθημερινά υλικά; Ανακατεύοντας κουρκουμά, καφέ, παντζάρι με τα κατάλληλα συστατικά φτιάξαμε μπογιές που μας μεταμόρφωσαν σε λιοντάρια, σκύλους, πεταλούδες και ότι άλλο βάζει η φαντασία μας. Στο καρναβαλιστικό πάρτυ του Μικρού Ντουινιά, ακούσαμε παραδοσιακές μουσικές από τα βαλκάνια παιγμένες και τραγουδισμένες σε βιολί, κλαρίνο, κιθάρα. Ευχαριστούμε από καρδιάς την μπάντα «Αλλωνέλια» για την όμορφη μέρα.



Εξ-ορμήσαμε

Οι εκδρομές με τα πόδια σε κοντινό μας δασάκι συνεχίζουν να μας ευχαριστούν. Επιπλέον, χάρη σε μια ευγενική δωρεά που μας επέτρεψε να αγοράσουμε παιδικά καθισματάκια, καθιερώθηκε η απολαυστική συνήθεια της μηνιαίας εκδρομής: Αυτοκίνητα φίλων και μελών της κοινότητας καταφθάνουν το πρωί στο καμπ για να γεμίσουν με οικογένειες και παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας. Πορείες και παιχνίδια στο δάσος ή επιμορφωτικές βιωματικές δραστηριότητες εμπλουτίζονται με κουβέντες και φαγητά από διάφορες γωνιές του κόσμου.



Συναντηθήκαμε και επιμορφωθήκαμε

Μας αρέσει να διοργανώνουμε εργαστήρια και σεμινάρια, ανοιχτά για όποιον/α ενδιαφέρεται για το εκάστοτε αντικείμενο. Φιλοξενήσαμε στη Λέσβο την ομοιοπαθητικό παιδίατρο Μαρία Χατζάρα, η οποία, σε ένα διήμερο σεμινάριο, μας μετέφερε πρακτικά, φυσικά γιατροσόφια για την ίαση βρεφών και παιδιών. Το τριήμερο εργαστήρι μη βίαιης επικοινωνίας με τον πιστοποιημένο εκπαιδευτή Vincent Delfosse από την Ελβετία μας άνοιξε νέους ορίζοντες σε σχέση με την αναγνώριση και διαχείριση των συναισθημάτων και των αναγκών μας. Ευχαριστούμε εισηγήτριες και συμμετέχουσες για το μοίρασμα και τη φροντίδα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε κάτι να μοιραστείτε!



Καλή μας άνοιξη λοιπόν!

Με αγάπη,
Η παιδαγωγική ομάδα του Μικρού Ντουινιά